

Orde van dienst voor zondag 14 juli 2024 – 5^{de} van de zomer

Orgelspel

Om te beginnen

Voorbereidende stilte

Welkom

Zingen: Lied 210: 1,2,3 – God van hemel, zee en aarde

Bemoediging

vg. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige

gem. die aan het begin en het einde van leven staat

vg. De wereld is van U, God

gem. de aarde en als haar mensen.

vg. Hoe goed en geweldig is het

gem. om samen te leven in eenheid

vg. Liefde en geloof komen samen

gem. gerechtigheid en vrede slaan de handen ineen.

vg. Uw boodschap van vrede komt over de bergen aangesnel

**gem. Hier ben ik! Kom met uw bevrijdend woord
van hoop ons bestaan binnen**

vg. Open onze lippen, God

gem. zodat onze mond uw lof zal verkondigen

vg. vandaag, morgen en alle dagen van ons leven

gem. Zo zal het zijn, amen.

Zingen: Lied 121: 1,3 – Ik sla mijn ogen op en zie

Gebied om ontferming

met als gezongen kyrië lied 301g

Als gloria: Lied 146c: 1,3 – Alles wat adem heeft

Rondom de bijbel

Inleidende woorden

Luisteren naar: Het roer moet om – Stef Bos

Audio met tekst op het scherm - <https://www.youtube.com/watch?v=an7J09YsKAY>

Het roer moet om

Het roer moet om

De wind steekt op

De zeilen hoog

De koers verlegd

De ruimte om ons heen

Wordt kleiner

Wij zijn gevangen

In onszelf

Ramen open

Voor ons denken

Deuren open

Voor elkaar

Weg met alle vooroordelen

Weg met alle oorlogstaal

Het roer moet om

Het roer moet om

Het overzinbare verzinnen

Het onbenoembare benoemen

Het onverklaarbare verklaren

*En altijd blijven zoeken
Voorbij de grens
Van wat wij denken
Voorbij de grens
Van wie wij zijn
Voorbij onszelf
En wat we kennen
Een andere wereld
Een nieuwe tijd*

*Het roer moet om
Het roer moet om
Het onverlangbare verlangen
Het onverzoebare verzoenen
Het onbereikbare bereiken
En altijd blijven zoeken*

*Voorbij de grens
Van wat wij denken
Voorbij de grens
Van wie wij zijn
Voorbij onszelf
En wat we kennen
Een andere wereld
Een nieuwe tijd
Tijd voor ruimte
Tijd voor schoonheid
Tijd voor toekomst
Tijd voor nu
Tijd voor dromen
Tijd voor samen
Tijd voor alles anders zien*

Lezen: Jesaja 52: 1-6

Zingen: Lied 85: 1,3 – Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer

Lezen: Marcus 6: 6b-13

Zingen: Lied 806 – Zomaar te gaan met een stok in je hand

Overdenking

Orgelspel

Zingen: Lied 818: – Niet is het laatste woord gesproken

Rondom gebeden en gaven

**Dank- en voorbeden
met als acclamatie**



Stil gebed
Onze Vader

Collectemoment

Tenslotte

Zingen: Lied 802: 1,3,4 – Door de wereld gaat een woord

Zegen

Orgelspel